

Liedboek 974

Koor

1. Maak ons uw lief-de, God, tot op - maat van het le - ven!

4

Wij zijn ge - roe - pen om haar zin - gend door te

6

ge - ven. De we - reld zegt ons niet de goe - de woor-den

9

aan. Ver - nieuw ons hart en doe ons uw be - leid ver - staan.

2. Wij zijn aangevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

3. Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

4. Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

5. God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

tekst: Sytze de Vries, melodie: Wim ter Burg, zetting: Willem Datema 2017