

Liedboek 807

Koor

1. Een mens te zijn op aar - de, is eens voor - goed ge - bo - ren zijn, is

6
le - vens - lang ge - boor - te - pijn. Een mens te zijn op

9
aar - - - de is le - ven van de wind.

2. De bomen hebben wortels de bomen mogen stevig staan maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij.
3. De vossen hebben hollen de mensen weten heg noch steg zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben hollen – maar wie is onze weg?
4. De mensen hebben zorgen het brood is duur, het lichaam zwaar, en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen? De dood komt lang verwacht.
5. Een mens te zijn op aarde is pijnlijk begenadigd zijn en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde als alles is volbracht.
6. Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet; een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen tot alles is voltooid.