

Liedboek 760

Koor

1. Gij zijt de zin van wat wij zijn, de harts-fon tein die wa-ter

5

geeft dat le-ven is voor al wat leeft.

2. Gij gaat 't donker voor ons uit en niemand stuit uw grote gang de eeuwen door, een wereld lang.
3. Al dwalen we ook ten dode af tot over 't graf, voorgoed zijt Gij ons met uw tederheid nabij.
4. Wij keren allen tot U weer, beminde Heer en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.
5. Als alles nieuw wordt voor ons oog, de hemel hoog, de aarde wijd glanzen van onvergankelijkheid.
6. Als in het vorstelijke licht voor uw gezicht wij blinkend staan met witte waarheid aangedaan.