

# Liedboek 626

bij: Johannes 20 : 11 - 18

- Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg -

voor: Koor  
Gemeentezang  
Orgel

tekst: Evert Louis Smelik

melodie: Jaap Geraedts

bewerking: Willem Datema

## Liedboek 626

*Dolendo*

Orgel

8', 8'.  
Ped. 16', 8'.

1. Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg, de len-te bloeit maar ant-woordt niet.

Er is geen troost voor mijn ver-driet: de Heer is weg!

4. 'Maria!' zegt Hij, en terstond,  
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem,  
dezelfde steeds, herkende ik Hem,  
toen Hij mij vond.

5. Nu weet ik het, ik zie Hem staan  
 en nader Hem. Ik heb Hem weer!  
 Hij antwoordt mij, in zacht verweer:  
 'Raak Mij niet aan!'

S/A

2. Wie ik ont - moet - te sprak ik aan, de eng - len wenk - ten bij het graf,

Orgel

*Ped.*

maar nie - mand die mij ant - woord gaf. Waar is Hij dan?

3. Daar komt een man. De hovenier!  
 - mijn ogen zijn van tranen blind -  
 'Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind.  
 Hij is niet hier.'

7. Getroost, gehoorzaam, ging ik heen  
 en bracht de boodschap rond met spoed:  
 Hij zocht en kende mij voorgoed,  
 en iedereen!

T/B

6. Ik ben er niet voor u al-leen, mijn and-'re broe-ders zijn er nog,

Orgel

*Ped.*

reeds vaar ik op tot God om-hoog. Ga! Zeg het hun!

8. De Heer is waar-lijk op-ge-staan! Dat we-ten wij, dat zin-gen wij.

Hij leeft! Hij komt tot u en mij: Hij raakt ons aan!