

Liedboek 571

Koor

1. In stil - le nacht houdt Hij de wacht waar al - le

4

an - deren sla - pen. De o - gen zwaar, de har - ten

8

moe, heb - ben wij Hem ver - la - - ten.

2. Waarom blijft niet het laatste lied in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd. De dood houdt ons omvangen.
3. Een beker vol van vreugdewijn heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid hebben wij Hem geschonken.
4. In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven.
5. Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, en ik Hem toebehoren.