

Liedboek 718

Koor

1. God, die le - ven hebt ge - ge - ven in der aar - de schoot,

6

al - le vrucht der vel - den moe - ten we'U ver -

9

gel - den,/ dank voor 'tda - gelijks brood.

2. Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord.
Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.