

## Liedboek 625

Koor

1. Groen ont-luikt de aar - de uit het sla-pend graan, nu de zon de za - den

roept om op-te - staan. Lief - de staat op, wordt wak-ker uit de dood.

Lief - de draagt, als ko - ren, hal men, vol en groot.

2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. Rest haar niets dan rusten in de harde rots?  
Diep in het graf is Hij de weg gegaan van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
3. Zaad van God, verloren in de harde steen en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –  
heen is de nacht, de derde dag breekt aan. Liefde staat te wuiven als het groene graan.

tekst: John Macleod Campbell Crum, melodie: Frankrijk, 15<sup>e</sup> eeuw - 'Noël nouvelet'  
vertaling: Sytze de Vries, zetting: Willem Datema 2017