

Liedboek 537

Koor



1. Zo spreekt de Heer die ons gescha-pen heeft: wat durft dat volk Mij nog te

5



vra-gen. Dat volk dat vast, maar toch in twee-dracht leeft, wat durft dat volk Mij nog te

9



vra-gen. Die in zak en as ge-ze-ten twis-tend mijn ge-bod ver-ge-ten,

14



denkt gij, dat ik om dat vas-ten geef? Mijn volk, wat durft gij Mij te vra-gen.

2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet: Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt / durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden / schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, en durf uw vasten niet vertrouwen.

3. En Jezus sprak: bemin uw vijand ook; Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. Heer God, wij staan voor U verlegen.

4. En Jezus zegt: mensen, verdraag elkaar, en Jezus' woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar – en Jezus' woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: mensen, bemin elkaar. En Jezus' woord zal ons bevrijden.

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers, zetting: Willem Datema 1998