

Liedboek 527

Koor

1. Uit uw he - mel zon - der gren - zen komt Gij tas - tend aan het licht, met een

5

naam en een ge - zicht e - ven weer - loos als wij men - sen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind die voorbijaagt in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen.
4. Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde?
5. Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.