

Liedboek 434

Koor



1. Daakomt een schip, ge - la - den tot aan het hoog - ste boord, draagt

6
Gods Zoon vol ge - na - - de, des Va - ders eeu - wig woord.

2. Hoe 't schip het water kiefde! Het bergt een kostbare last;
het zeil, dat is de liefde, de heilige Geest de mast.
3. Het anker valt ter rede, nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden, Gods Zoon reikt ons de hand.
4. Te Bethlehem geboren als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren de Heiland van 't heelal.
5. En wie in groot verblijden dit kindje kussen wil,
moet vooraf met Hem lijden zijn kruis, om zijnentwil,
6. en daarna met Hem sterven, om met Hem op te staan
en 't leven te verwerven, gelijk Hij heeft gedaan.

tekst: Daniel Sudermann, vertaling: Bernardus Johannes Aris,
melodie: Keulen 1608, zetting: Willem Datema 1997