

## Liedboek 413

Koor

1. Gro - te Heel - de God, we - wij reld lo - buigt - ven voor U, Heer, en o be -

6

sterk - ste al - ler ster - ken! Die Gij waart te al - len won - dert u - we wer - ken.

12

tijd, blijft Gij ook in eeu - wig - heid.

2. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene, looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: 'Heilig, heilig, heilig' toe!
3. Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan.

tekst: Ignaz Franz, vertaling: Heléne Swarth / Hendrik Anthonie van Bakel,  
melodie: Duitsland, einde 18<sup>e</sup> eeuw, zetting: Willem Datema 1991