

Liedboek 384

Koor

1. Als Ko - ning op - ge - tre - den en heer - ser van 'theel al, wees

6

dan, o Heer, aan - be - den met lied - deren o - ver - al!

2. De lichten zijn ontstoken, de liefde word gevierd,
het leven is ontloken, de bruid heeft zich versierd,
3. zo blakende van minne in alle waardigheid:
het smetteloze linnen van de rechtvaardigheid,
4. het ongerepte leven gaat blinkende gekleed:
gewaden saamgeweven uit daden die men deed.
5. De bruiloft is gekomen, de tafel aangericht,
vergeten zijn de dromen, gedaan is het gericht.
6. En wat is ons geboden aan deze blanke dis?
Die zelf het brood der broden, de wijn der ranken is.
7. Hoe zalig die zich laven, van vreugde dronken zijn!
Hij is de overgave, Hij wil geschonken zijn.
8. Hij is de wijn, de zoete die nimmermeer verschraalt,
het lam dat voor ons boette en dat nu zegepraalt.
9. O land van melk en honing, o water dat ons wast!
Zo laat er in zijn woning vrolijk zijn toetast!