

## Liedboek 350

Koor

1. Het wa - ter van de gro - te vloed

6

en van de zee zo rood als bloed, dat is de

13

aard - se moe - der - schoot, dat

17

is de diep - te van de dood.

2. Want al het water wast niet af, dat wij verzinken in dit graf, tenzij de duif die nederdaalt ons uit de hoge vrede haalt.
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, als God ons niet bij name noemt, maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan door 't water van de doodsjordaan.
4. Wij staan geschreven in zijn hand, Hij voert ons naar 't beloofde land. Als kinderen gaan wij zingend voort, de Vader is het die ons hoort.

5. Met Noach en zijn regenboog, Mozes die uit Egypte toog  
en Jona uit het hart der zee, bidt heel uw kerk aanbiddend mee.
6. Naäman, nu niet meer onrein, mag onder uw beminden zijn.  
Ja, alle volken zijn in tel bij U, o God van Israël!
7. Gij heft de aarde aan het licht door diepte heen en door gericht,  
eens zal zij bloeien als een roos, een dal van rozen, zondeloos!

tekst: Willem Barnard, melodie: Wittenberg 1533, bas: Johann Seb. Bach