

# Liedboek 275 - voor koor & orgel

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: 16e eeuw, zetting: Willem Datema 2016

Koor

Orgel

Man.

9

1. Heer on-ze Heer, hoe zigt Gij aan-we - zig en hoe on - zeg - baar ons na - bij.  
2. Gij zigt niet ver van wie U aan-bid - den, niet hoog en breed van ons van - daan  
3. Gij zigt on - zicht - baar voor on - ze o - gen, en nie - mand heeft U ooit ge - zien.  
4. Gij zigt in al - les diep ver - scho - len, in al wat leeft en zich ont - vouwt.  
5. Heer on - ze Heer, hoe zigt Gij aan - we - zig waar ook ter we - reld men - sen zijn.

Ped. ad lib.

17



Gij zijt ge - sta - dig met ons be - zig, on - der uw vleu - gels rus - ten wij.  
 Gij zijt zo mens - lijk in ons mid - den dat Gij dit lied wel zult ver - staan.  
 Maar wij ver - moe - den en ge - lo - ven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
 Blijf zo ge - na - dig met ons be - zig, tot wij in U vol - ko - men ons ge - trouw zijn.