

# Liedboek 275 - voor koor & orgel

Koor

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: 16e eeuw, zetting: Willem Datema 2016

8  
1-8



1. Heer on - ze Heer, hoe zigt Gij aan we - zig en hoe on -  
2. Gij zigt niet ver van wie U aan bid - den, niet hoog en  
3. Gij zigt on - zicht - baar voor on - ze o - gen en nie - mand  
4. Gij zigt in al - les diep ver scho - len, in al wat  
5. Heer on - ze Heer, hoe zigt Gij aan we - zig waar ook ter

14



zeg - baar ons na - bij. Gij zigt ge - sta - dig met ons  
breed van ons van - daan. Gij zigt zo mens - lijk in ons  
heeft U ooit ge - zien. Maar wij ver - moe - den en ge -  
leeft en zich ont vouwt. Maar in de men - sen wilt Gij  
we - reld men - sen zijn. Blijf zo ge - na - dig met ons

20



be - zig, on - der uw vleu - gels rus - ten wij.  
mid - den dat Gij dit lied wel zult ver - staan.  
lo - ven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
wo - nen met hart en ziel aan ons ge - trouwd.  
be - zig, tot wij in U vol - ko - men zijn.