

Liedboek 261

Koor

1. Licht, ver-laat ons niet, nu de a-vond is ge-ko-men voor de

5

nacht, die vol van dro-men vi-si-oe-nen ziet. In het don-ker groeit het licht.

2. Licht, groei in de nacht en wil ons voor kwaad behoeden
in genade, ons ten goede met uw levenskracht.
In het donker wordt het licht.
3. Licht, dat ons geneest in de schemer van het scheiden,
blijf gerechtigheid verspreiden voor wie liefde leest.
In het donker glanst het licht.
4. Licht, gezegend vuur, in de naam van God de Vader
komt de Zoon des mensen nader in het zwartste uur.
Door de Geest zien wij het licht.

tekst: Wim Pendrecht, melodie: Frits Mehrrens,
zetting: Willem Datema 2000