

L.v.d.K. 54

Koor

1. Een zaai-er ging uit om te zaai - en, hij zaai - de zo wijd als de

5
wind, zo wijd als de win-den waai - en waar nie-mand een spoor van vindt.

2. Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd brood, maar niemand weet van te voren de weg van het zaad in de schoot.
3. Het wordt op de wegen vertreden, het valt in een vruchteloos graf, het sterft aan de doornen beneden, de vogels van boven af.
4. De lage, de hoge gevaren bedreigen het kiemende graan, maar soms kan het openbaren de zin van het aardse bestaan.
5. Er is geen verwachting van leven, tenzij in de dood van het zaad, wij moeten de aarde vergeven dat zij ons sterven laat.
6. O Zaaier, ga uit om te zaaien de kiem waarin leven ontstond, zo wijd als de winden waaien en maak ons tot moederschoot!

tekst: Willem Barnard, melodie: Juul Ouwehand,
zetting: Willem Datema 2007 / 2017